



Fijne feestdagen!

Bijna Kerstmis, het einde van het jaar komt dichterbij. Het is een periode van gezellige feesten, licht en vrolijkheid maar ook van reflectie, bezinning en stilstaan in de voortjagende tijd. Mensen zoeken naar de zin van morgen, naar verbinding, een luisterend oor, bemoedigende woorden, tevredenheid, aanvaarding, eerlijkheid, respect, ... Ook kinderen zijn op zoek naar bemoedigende woorden, aanvaarding, eerlijkheid, respect, ... Als goede juffen en meesters behoeden en beschermen we hen, soms door voorop te gaan, soms door vertrouwvol

achter hen te gaan staan. Dagelijks zijn we samen op weg met kinderen, regelmatig zoekend naar wie even verloren loopt. Vaak ontvangen we boodschappen waarmee we bedachtzaam om moeten gaan. We proberen te begrijpen, dat kleine hart te voelen en helpen kinderen elkaar te begrijpen. We geven ze ruimte om te zijn wie ze zijn. Want ieder mens is uniek, met zijn eigen geluid en dat is helemaal goed. Je bent zo mooi anders dan ik ...



Wij zijn verhuisd

Sinds 1 september is de scholengemeenschap gehuisvest in Basisschool De Puzzel. De beschikbaarheid van een grotere ruimte en een tweede lokaal geeft ons de mogelijkheid om alle personeelsleden op niveau scholengemeenschap op een comfortabele manier samen te brengen en een aparte vergaderruimte te creëren voor de directievergaderingen, het zorgoverleg, ... Doos na doos in- en weer uitgepakt, kasten leeg gemaakt en weer gevuld, bureaus geplaatst en herplaatst.

Ondertussen is de inrichting naar ieders wens en zijn we helemaal gewend aan ons nieuwe plekje.

Verhuizen betekent ook het vertrouwde achterlaten. Maar niet zonder dank je wel te zeggen! Dank je wel aan de Sint-Elisabethschool waar de codi, preventie, zorg, ... de voorbije jaren onderdak vond! Dank je wel aan De mAgneet waar Ria zoveel jaren deel uitmaakte van het team. Dank je wel voor de gastvrijheid en collegialiteit!

Ook dank je wel aan De Puzzel voor de warme ontvangst in ons nieuwe stekje!

Je bent zo
mooi
anders
dan ik,
natuurlijk
niet meer of
minder
maar
zo mooi
anders,
ik zou je
nooit
anders dan
anders willen

Hans Andreus

Houd ze binnen
juist zij die
buiten de lijntjes
kleuren.





Nieuw

Administratieve omkadering

Vanaf 1 januari 2019 stijgt de puntenenveloppe voor administratieve omkadering in het basisonderwijs. Dat betekent dat onze scholen vanaf dat moment extra uren kunnen inrichten voor administratief medewerker. Enkele scholen zullen dan ook vanaf 7 januari een nieuwe collega verwelkomen in de school.

Getuigschrift bereikte doelen

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt, wordt wellicht afgeschaft. Dit getuigschrift beperkte zich tot het aanvinken van welke doelen de leerling heeft bereikt. Dit strookt niet

met het inzetten op brede evaluatie en op een systeem van brede informatiedeling tussen basisonderwijs en secundair onderwijs. Daarom wordt de regelgeving zoals we die tot vorig schooljaar kenden, verdergezet. De klassenraad beslist of een leerling een getuigschrift basisonderwijs behaalt, rekening houdend met de persoonlijkheid van de leerling (groeipotentieel, zelfstandigheid, ..) en de context (deze leerling in deze school). De leerlingen die geen getuigschrift ontvangen, krijgen een motivering waarom het getuigschrift niet behaald werd, met aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan en een verklaring van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs.

Tips en tricks voor een kansrijke klas en school

- Iedereen is gevoelig voor genegenheid, begrip en respect: leerlingen, leerkrachten, ouders, collega's, ...
- Alle kinderen willen een leerkracht die in hen gelooft, hen overtuigt dat ze hun doelen kunnen halen en hen bevestigt met een compliment bij iedere stap in die richting.
- Ga er niet te snel van uit dat het gezin van anderen lijkt op het jouwe.
- Leerlingen kiezen hun eigen leefomstandigheden niet. Ze zijn er dus ook niet verantwoordelijk voor.
- Begrip tonen is niet hetzelfde als goedkeuren. Het is wel het omgekeerde van afkeuren.
- Bekijk een 'moeilijke leerling' als een 'leerling die het moeilijk heeft'.
- Elk kind heeft potentieel en verdient kansen om er iets moois van te maken.
- Iedereen beroemd! Het relaas over een fietstocht in de buurt is evenveel waard als een reisverslag van een exotische trip.
- Durf geloven dat het beter kan.



*Wat
als we nu eens
simpelweg
geloven
In mensen*