



Fijne Paasdagen!

Na de sombere winterse dagen kijken we hoopvol uit naar het doorbrekende lentezonnetje, de deugddoende warmte, de heropleving van de natuur, dertel nieuw leven rondom ons. We verlangen naar Pasen omdat dit feest symbool staat voor al het nieuwe, het hoopgevende en alles wat ons weer energie geeft.

Maar hoe kunnen we nu 'vrolijk' Pasen vieren in de nazinding van het voorbijgevoerde geweld? Hoe kunnen we praten over nieuw leven met de talloze slachtoffers van de recente aanslagen in ons achterhoofd?

Onschuldige mensen getroffen door blind terrorisme los van elke menselijkheid. Welk antwoord geven we daarop? Hoe kunnen we ons verenigen en streven naar een vredescultuur?

1 februari

1 februari is een belangrijke dag in het onderwijs: de teldag waarop het lestijdenpakket berekend wordt.

In vergelijking met de vorige schooljaren blijft onze scholengemeenschap doorgroeien. Verspreid over onze negen scholen waren er op 1 februari 940 kleuters en 1547 kinderen in het lager onderwijs. Dit is een stijging van 88 leerlingen waarvan 28 in de kleuterscholen en 60 in het lager.

Misschien kunnen wij beginnen in onze kleine schoolgemeenschap. Samen met de kinderen die ons worden toevertrouwd werken aan verbondenheid en respect, geweldloze communicatie, assertief in plaats van agressief, hen leren welk engagement ze zelf kunnen opnemen om hun steentje bij te dragen.

En zelf dit engagement ook aangaan door te verenigen in plaats van te verdelen, verzoening en liefde in plaats van angst en haat.

Doorbreek de negatieve spiraal zodat we weer in verwondering kunnen stilstaan bij het nieuwe leven rondom ons.

Wij wensen jullie fijne paasdagen en een deugddoende vakantie.



Deze cijfers zijn voorlopig nog onder voorbehoud van goedkeuring door de verificateur.

De stijging van het leerlingenaantal heeft meerdere redenen: verhuizingen, geboortes, ... Maar ook jullie, leerkrachten, dragen jullie steentje bij aan deze groei.

Voor je inzet, je enthousiasme, je empathie, je zorg, je doorzetting, ... een welverdiende **dankjewel!**

Vaak dromen we van grote en verre dingen terwijl we schatten voorbijlopen zonder ze te zien.

**Als je genieten kan
aarzel niet
en doe het dan!**



Nieuw



Borstvoedingspauze

Vanaf 1 september kunnen moeders vanaf de geboorte tot 9 maanden erna borstvoedingspauze nemen. Het schoolbestuur dient twee maanden vooraf op de hoogte te worden gebracht met toevoeging van een medisch getuigschrift of attest van Kind en Gezin dat maandelijks opnieuw moet bezorgd worden. Het aantal pauzes is afhankelijk van het aantal gepresteerde uren per dag met een minimum van 4 uren. Wanneer de pauzes genomen worden en waar wordt beslist in overleg met de directie.

Loopbaanonderbreking

Alle specifieke loopbaanonderbrekingen blijven ongewijzigd. LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen meld je aan het schoolbestuur met de omvang, de aanvangsdatum en de duur.

Tot en met 1 september kan je nog genieten van de gewone loopbaanonderbreking. Ook voor de LBO 55+ en LBO 50+ 1/5 geldt 1 september als laatste mogelijkheid om in te stappen. De intenties van de overheid zijn om vanaf 2 september alle vormen van gewone LBO af te schaffen en te vervangen door 48 maanden zorg- en opleidingsverlof. De formaliteiten hierrond moeten nog verder uitgewerkt worden.

Je bent leraar als ...

- je anekdotes bijna altijd beginnen met *'Bij mij in de klas ...'* of *'Bij ons op school ...'*
- je exact weet hoelang het schooljaar nog duurt
- je je in de bioscoop omdraait om de jongeren achter je aan te manen om te **zwijgen**
- je jezelf erop betrapt dat je ook aan de ontbijttafel bevelen geeft
- je je in de frituur stoort aan **fouten** in het menu
- je geen tijd hebt op je vrije **namiddag**
- je 100 keer per jaar moet horen dat je toch veel **vakantie** hebt
- je consequent verkeerde uitspraken verbetert bij je vrienden
- je op de gekste momenten denkt *'Dat kan ik in mijn les gebruiken!'*
- je achterwerk regelmatig vol krijgt hangt van tegen het bord te leunen
- je elke dag minstens 10 keer **mama** of **papa** wordt genoemd
- je weet dat er storm op komst is zonder naar het weerbericht te luisteren
- je elke dag hoort dat je de beste, liefste, leukste, slimste, sterkste, ... juf of meester bent



**Het mooiste
dat je een kind
kunt geven
is een kans**

